

Waarde Heer Voorzitter,

Ik heb aan de verschillende afdelingen de inhoud van uw brief van 30 Aug. laten geworden, die, ik ben er zeker van, de leden veel plezier zal gedaan hebben.

Wij bewaren steeds* de schoonste herhinnering van uw buitengewoon mooi feest.

Graag zouden we enige dagbladen hebben, waar het verslag van die dag in vermeld staat. Eveneens enige fotos. Is dat niet te veel gevraagd ?

Aanstaande Zondag is het in Heer te doen, we hopen daar ook U en al leden te ontmoeten.

Met broederlijke groeten?

Namens de S. S. Kanton Maaseik
De Voorzitter 

Hasselt, de 13 Sept. 1948

STATEN-GENERAAL
VAN DE
OUD-STRIJDERS, OORLOGSINVALIDEN, OORLOGSWERUWEN,
POLITIERE BEVANGENEN EN WEERSTANDERS
VAN
LIMBURG
SECRETARIAAT: Havermarkt, 27, Hasselt.

Geachte Heer Secretaris,

Uw vriendelijk schrijven heb ik met vreugde ontvangen. Het was werkelijk een prachtig geslaagde en waardige betoging en ik kan niet nalaten U en uw gans Bestuur van harte geluk te wensen e, U nogmaals te bedanken voor uwe vriendelijke uitnodiging.

Ik heb reeds aan verschillende vrienden uw beste dank en groeten overgemaakt en zal bij gelegenheid dit aan al de aanwezigen te Lindenheuvel, van de Belgische makkers doen. Allen hebben een beste indruk bewaart van deze indrukwekkende betoging en uit aller naam dank ik uw bestuur voor het gul onthaal.

In de toekomst hopen wij elkaar nog wel eens te ontmoeten, hetzij in België of in Nederland, wanneer de gelegenheid zich zal voordoen.

Gelieve mijn hartelijkste groeten aan uw sympathieke Voorzitter en aan al de leden van uw Bestuur over te maken.

Met zeer toegenegen en vriendschappelijke groeten.



Aan dhr. BERKMANS J.
Secretaris van de Oud-Strijdersvereniging
van Lindenheuvel (Geleen)