



## Vrijheids Verleden

In de lege stilte  
In het ruisen van de wind  
Daar in de kilte  
Daar staat een kind

In deze wind  
Wappert de vredevlag  
Met oranjelint  
Er is vrijheid, elke dag

Het verre verleden  
Langzaam weggeleden  
Maar iedereen weet  
Waarom iets vrijheid heet

Want onder de graszoden  
Liggen duizenden doden  
Die de vrijheid verkregen  
In ruil voor hun leven

Het verleden neemt geen keer  
Maar elke keer weer  
Zoeken we vrede voor iedereen  
Vrijheid om ons heen



Het winnende gedicht.

Voorgedragen op de dodenherdenking Grebbeberg 2012

