

Stilte (een gedicht van Irma Moekestorm)



**Deze stilte vult gedachten
deze stilte spreekt zich uit
deze stilte oorverdovend
overstemt al het geluid**

**Deze stilte laat bezinnen
deze stilte toont gemis
deze stilte doet beseffen
dat er niets veranderd is**

**Deze stilte brengt beweging
deze stilte tikt de tijd
deze stilte bidt een bede
om een vrede voor altijd**

Voorgelezen tijdens Dodenherding in Geleen op 4 mei 2024

door Amnesty-International Westelijke Mijnstreek

Dromen (een gedicht van Margreet Spoelstra)

**AMNESTY
INTERNATIONAL**



**Laten we vrede dromen
alsof oorlog niet bestaat
en er nergens doden vallen,
nergens iemand iemand haat.**

**Laten we de stilte dromen
harde woorden niet verstaan,
alsof haast en drukte wijken,
er geen straaljagers bestaan.**

**Laten we de ruimte dromen
brede stranden, wijde zee,
verre luchten, velden bloemen,
en de wind brengt toekomst mee.**

**Laten we de liefde dromen
warm en sterk en licht en zacht.
Laat de liefde in ons komen
bij ons blijven, dag en nacht.**

**Voorgelezen tijdens Dodenherding in Geleen op 4 mei 2024
door Amnesty-International Westelijke Mijnstreek**